



RKVV DEM STEUNT ETHIOPIË

NIEUWSBRIEF

STICHTING “RKVV DEM STEUNT ETHIOPIË”

Introductie

In 2009 richtte een aantal voetballers van het veteranenteam van RKVV DEM uit Beverwijk de Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië op”. Eén van de initiatiefnemers was Kaleab Masresha, een uit Ethiopië afkomstige priester die in 2005 in Nederland is komen werken. De Stichting levert een bijdrage aan een kansrijke ontwikkeling van arme kinderen en gehandicapten in Ethiopië door stimulering van opleiding en verbetering van de gezondheidszorg. Sinds 2009 hebben we met verschillende delegaties vanuit ons voetbalteam, inclusief partners, zeven keer onze projecten in Ethiopië bezocht. De meest recente reis dateert van november 2017 met 13 deelnemers. Opvallend is de voortgaande ontwikkeling van het centrum van Addis Abeba: sloppenwijken verdwijnen en maken plaats voor hoogbouw. Kantoren, winkels en flatgebouwen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Dat neemt niet weg dat er nog heel veel armoede en onrechtvaardigheid is in dit bijzondere Afrikaanse land. Met onze kleinschalige projecten proberen wij voor een aantal arme mensen en gehandicapten ‘het verschil’ te maken en uit ervaring kunnen wij zeggen: ‘dat werkt echt!’ Wij geven u in deze nieuwsbrief graag een actueel overzicht van de voortgang van onze projecten.

OVERZICHT PROJECTEN

Nieuwe sportvelden voor Primary School Biruh Tesfa

In de wijk Zenebawerq in Addis Abeba staat de school Biruh Tesfa. Dit betekent in het Amhaars ‘hoopvolle toekomst’. Het is één van de armste wijken van de hoofdstad. In dit gebied wonen van oorsprong veel mensen met lepra, mensen die door trieste omstandigheden vaak aangewezen zijn tot bedelen en geen sociale voorzieningen hebben. Er waren al contacten met deze school. Op deze school is eerder via de zus van Kaleab (Rahel) een lunchgelegenheid voor 40 kinderen gerealiseerd. Deze kinderen vielen door de honger soms flauw in de klas, niet bepaald een ideale situatie om te leren. Door de contacten met deze school en een gesprek met de sportleraar is in 2016 het initiatief genomen om voor deze school sportvelden te laten aanleggen.

In samenwerking met een goede vriend van onze Stichting (Daniel Dieraert), een lokale architect (Geremew) en het schoolbestuur, zijn het afgelopen jaar drie sportvelden opgeleverd: een basketbalveld, een volleybalveld en een voetbalveld. Dit project kon worden gerealiseerd mede dankzij de financiële hulp van een sponsor, die nauw met



onze stichting is verbonden. In november 2017 hebben wij deze sportvelden officieel geopend: een enerverende gebeurtenis waar onze groep ook zelf ‘aan de bak’ moest. Volleyballen en basketballen op ruim 2 kilometer hoogte is voor Nederlanders nog niet zo eenvoudig... Maar wel erg leuk: de taal van de sport spreekt tenslotte iedereen! Met dank aan enkele lokale sportverenigingen uit onze regio mochten een flink aantal sporttenu's aan de schooldirectie worden overhandigd. Toch wel bijzonder dat tienduizend kilometer zuidwaarts leerlingen van deze school nu in gebruikte voetbalshirts van RKVV DEM, Jong Hercules en FC Uitgeest voetballen...

Onze Katinka projecten

In Ethiopië zijn er nauwelijks voorzieningen voor de gehandicapte medemens. Mede om die reden hebben wij de afgelopen jaren veel tijd, energie en geld gestopt in onze Katinka projecten in Welkite (125 km ten zuidwesten van Addis Abeba) en Addis Abeba. Daarbij richten we ons primair op meisjes en jonge vrouwen. Doel van deze projecten is om hen bijeen te brengen en te laten zien dat ze er niet alleen voor staan.

Onder leiding van maatschappelijk werkers krijgen ze de kans zich verder te ontplooiën. Mooi om te zien dat na verloop van tijd dit ook echt lukt. Of zoals iemand laatst tegen ons zei: 'I have one disability, but 99 abilities!' Denken in mogelijkheden, waar noodzakelijk met hulpmiddelen als een rolstoel, krukken of taststokken. Prachtwerk om dit met elkaar te mogen doen!

KATINKA II

In 2013 is onze Stichting, samen met de Stichting FIDA, een tweede project (Katinka II) gestart. Ook hier gaat het om ondersteuning van de gehandicapte medemens, maar dan in de hoofdstad Addis Abeba. In november 2017 waren we op werkbezoek bij enkele dames die op basis van onze financiële steun een naaiatelier zijn begonnen. Zij herstellen kleding of maken nieuwe kleren. Zo zijn ook zij in staat om als groepje een eigen onderneming te voeren. Voordat ze van start konden, moesten wel nog heel veel formulieren worden ingevuld om de benodigde certificaten te verkrijgen. Heel fijn als je dan met een betrouwbare partner (Stichting FIDA) kunt samenwerken, die dit allemaal ter plekke heeft geregeld. Natuurlijk moest ook bij Kaleab nog even de maat worden opgenomen. Misschien ziet u hem binnenkort in een door deze Ethiopiërs zelfgemaakt overhemd rondlopen...



PROJECT KA TINKA I



In 2010 hebben we ons eerste project voor de gehandicapte medemens, Katinka I, in Welkite opgestart. Dit project betreft 25 lichamelijk gehandicapte meisjes en jonge vrouwen, waarvan er enkele permanent onderdak hebben in een beschermde omgeving: een gehuurd huis met bewaking en ondersteuning van een maatschappelijk werker. Naast een maandelijkse toelage voor primaire levensbehoeften en sanitaire hulpmiddelen helpen we hen naar school of universiteit.

In 2017 hebben zes deelnemers hun diploma behaald; drie hebben er inmiddels een betaalde baan. Dat is helemaal conform het doel van dit project: een gehandicapte medemens in staat stellen om zelfstandig in

de eigen levensbehoeften te voorzien! Natuurlijk mocht dit met een Ethiopische lunch en de enige live band uit Welkite (17 mensen inclusief dansers, die allemaal een vrije dag hadden opgenomen) uitgebreid worden gevierd. Met krukken of een rolstoel de dansvloer op. Waarom niet? Voor velen een onvergetelijke ervaring.

Fijn dat de dames in ons reisgezelschap, samen met Aminiata (de echtgenote van onze lokale gids Daniel), voor alle deelnemers als afscheid een 'goody bag' hadden samengesteld. Aandacht maakt alles mooier! Met meer dan een goed gevoel namen we afscheid van deze groep bijzondere mensen.



Voor in de agenda: Ethiopiëdag op zondag

Op zondag 3 juni 2018 organiseren wij in samenwerking met de MOV groep Castricum en de Stichting Mambo Poa een bijzonder Ethiopiëdag van 14.00 uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom om onze stands op het kerkplein van de Pancratiuskerk (Dorpsstraat 113, Castricum) te bezoeken. Er worden vele activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Kom gerust een kijkje nemen en laat u informeren over de vele facetten en uitdagingen van Ethiopië.

3 juni 2018 in Castricum



KINDERGARTEN KOLLOBOO

In Menagesha, een plattelandsdorpje op circa 20 km afstand van Addis Abeba, staat Kindergarten Kolloboo, een kleuterschool met een dak van golfplaten. Sinds 2012 steunen wij deze school met een bijdrage van € 5.000 per jaar voor de kosten van voeding, medische zorg, leerkrachten en leermiddelen. Heel leuk om te ervaren hoe enthousiast de kinderen in de klas het alfabet opdreunen of voor ons een Amhaars liedje zingen.

Tijdens ons bezoek in november 2017 hebben we, met dank aan een behulpzame Nederlandse groenteboer, een aantal jute zakken

overhandigd. Natuurlijk werd met de kinderen op het speelterrein buiten het Hollandse zaklopen geoefend. Het leverde een aantal spectaculaire valpartijen op, maar het incasseringsvermogen van deze kinderen bleek heel groot: ze malen niet om een schrammetje of een bultje. Aangevuld met springtouwen, ballonnen, een dartspeel met kleefballetjes, limonade en 'dabo' (brood) werd het een gezellige middag. Ook bij deelnemers van onze groep kwamen 'springtalenten' naar boven die nog niet eerder waren vertoond!





COLOFON

Stichting "RKVV DEM steunt Ethiopië"
Wingerd 9
1944 NA Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-211313

E-mailadres: info@demsteuntethiopia.nl

Banknummer: NL72 ABNA 0616 2132 98 (ABN AMRO)

t.n.v. Stichting "RKVV DEM steunt Ethiopië" te Beverwijk

KvK Amsterdam: 34325359

ABN AMRO
rekeningnummer
**NL72 ABNA
0616 2132 98**
t.n.v. Stichting
"RKVV DEM steunt
Ethiopië"



NONNEN IN ADDIS ABEBA

Via zuster Mesereth, een katholieke zuster die we al eerder tijdens de realisatie van onze projecten in Tullo (een dorpje, 300 km ten zuiden van Addis Abeba) hadden ontmoet, hebben we in november 2017 contact gelegd met een aantal van haar collega zusters uit haar congregatie in Addis Abeba. Terwijl het bestuur van onze Stichting met zuster Mesereth de hulpaanvragen van enkele jongeren uit Tullo doorsprak, bezochten de anderen een kleine kliniek waar vele arme mensen uit de omgeving met poliklinische hulp worden opgevangen. Vaak is er in dit soort klinieken een gebrek aan goede hulpmiddelen en steriele verbandmaterialen. Gelukkig hadden we een paar koffers met goed bruikbaar materiaal bij ons en konden we de nonnen namens de Stichting tevens een geldbedrag overhandigen. Deze zusters doen hun uiterste best om alle hulpaanvragen te behandelen, maar ook zij staan soms 'met hun handen in het haar'. Onze Stichting gaat proberen de komende jaren deze nonnen met hun kliniek wat extra ondersteuning te bieden. Die lieve schatten verdienen het!



TOT SLOT

Ook tijdens onze zevende reis naar Ethiopië mochten we wederom ervaren hoe dankbaar de mensen zijn voor de steun en aandacht die zij vanuit onze Stichting krijgen. Wij kunnen dit mooie werk alleen doen met de financiële steun van onze donateurs, zowel particulieren als zakelijk. Elke Euro die wij ophalen, wordt volledig besteed aan onze kleinschalige projecten. De reis- en verblijfkosten worden geheel door de deelnemers zelf betaald. Helpt u ons om onze werkzaamheden ook de komende jaren onverkort voort te zetten?

Voor al uw gaven, groot en klein, zijn wij u zeer erkentelijk!

Voor nadere achtergrondinformatie over de activiteiten van onze Stichting verwijzen wij u graag naar onze website: www.demsteuntethiopia.nl.

Overzicht projecten

- Ondersteuning Hibret Kindergarten, inclusief opknappen speeltuin (2009)
- Ewket Lehibret public school: aanschaf meubilair en scheikundeapparatuur, sportkleding (2009)
- Inrichting nieuwe school en constructie toiletgebouw in Kolfe Keraniyo (2010/2011)
- Opvangen weeskinderen in Tullo met sportactiviteiten en een televisiezaal (2011/2014)
- Realisatie van drie sportvelden voor Primary School Biruh Tesfa (2017)
- Scholing en ondersteuning van 50 arme kinderen in de sloppenwijken van Addis Abeba via Rahel, de zus van Kaleab (doorlopend project sinds 2009)