



ABN AMRO
rekening nummer
61.62.13.298
t.n.v. Stichting
"RKVV DEM steunt
Ethiopië"

COLOFON

Stichting "RKVV DEM steunt Ethiopië"
Wingerd 9
1944 NA Beverwijk

Telefoon: 0251-211313
e-mailadres: info@demsteuntethiopia.nl
Banknummer: 61 62 13 298 (ABN AMRO)
t.n.v. Stichting "RKVV DEM steunt Ethiopië" te Beverwijk
KvK Amsterdam: 34325359

NIEUWSBRIEF

STICHTING "RKVV DEM STEUNT ETHIOPIË"

Sponsoring van 50 kinderen

Sinds 2009 is de Stichting "RKVV DEM steunt Ethiopië" gestart met de financiële sponsoring van 50 arme kinderen. Per kind wordt jaarlijks € 60,- betaald voor de aanschaf van een schooluniform, contributie aan het boekenfonds en bijdrage in de kosten van levensonderhoud van het gezin waarin het kind woont. Jaarlijks bezoeken we deze kinderen (thuis bij de ouders van Kaleab of in de krottenwijken waar ze

wonen). Uiteraard zorgen we dan met de steun van gulle sponsors uit Nederland voor een aantal leuke attenties. De stichting heeft zich geëngesteld deze groep kinderen voor een periode van minimaal vijf jaar naar school te helpen. In 2011 is een extra programma gestart, gericht op een betere voedselvoorziening voor deze kinderen. Je kunt immers niet makkelijk leren met een lege maag.



Kaleab met zus Rahel met een aantal van de 50 gesponsorde kinderen

SPORTATTRIBUTEN VOOR KINDEREN IN TULLO

In Tullo, een dorp in de omgeving van Hawassa, ca 300 km ten zuiden van Addis Abeba, wonen veel mensen in hutten. Ze leven doorgaans van de landbouw. Met een paar koeien, geiten, ezels en een stukje land tracht men wat inkomsten te verwerven en daarmee een acceptabel bestaan op te bouwen. Een groot aantal (wees)kinderen wordt buiten schooltijd opgevangen door enkele nonnen van de congregatie Ursulijnen, een van oorsprong Italiaanse congregatie. Zij trachten de kinderen onder meer door sport bijeen te brengen en zo de onderlinge saamhorigheid te motiveren. In 2010 hebben we voor deze kinderen nieuwe voetbalschoenen, -tenues en ballen, maar ook een tafeltennistafel met -benodigheden gekocht.



Sportkleding voor de kinderen in Tullo

Vorig jaar hebben we aan de nonnen enkele tassen sportkleding van de voetbalvereniging FC Uitgeest overhandigd. Fantastisch om mee te maken hoe blij en enthousiast de kinderen hiermee waren!

Introductie

In 2009 richtte aan aantal voetballers van het veteranenteam van RKVV DEM uit Beverwijk de Stichting "RKVV DEM steunt Ethiopië" op. Eén van de initiatiefnemers is Kaleab Masresha, een uit Ethiopië afkomstige priester die in 2005 in Nederland is komen werken. Sinds september 2008 is hij werkzaam als pastoor van de RK Parochie De Goede Herder in Castricum/Bakkum. De stichting levert een bijdrage aan een kansrijke ontwikkeling van arme kinderen en gehandicapten in Ethiopië door opleiding en verbetering van de gezondheidszorg.

Beste sponsors,

Sinds de oprichting van de Stichting "RKVV DEM steunt Ethiopië" hebben vele donateurs, zowel particulier als vanuit het bedrijfsleven, de initiatieven van de stichting ondersteund. Voor al uw gaven, klein en groot, zijn wij u zeer erkentelijk! Door uw gift zijn wij in staat Ethiopische kinderen een eerlijke kans te bieden naar school te gaan, een bijdrage te geven voor adequate voeding, te laten sporten en een aantal

gehandicapte meisjes en jonge vrouwen te helpen met hun ontwikkeling in de maatschappij.

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken en de plannen van onze projecten in dit fascinerende Afrikaanse land.

Bestuur Stichting "RKVV DEM steunt Ethiopië"

LIEVE MENSEN,

Toen ik mijn priesteropleiding in Ethiopië had afgerond, wilde ik heel graag in het buitenland werken. Daarbij viel mijn keuze op Nederland. Ik heb daar geen moment spijt van gehad. De eerste jaren na mijn komst ben ik als kapelaan in Beverwijk gaan werken. Ik ben een groot liefhebber van de voetbalsport en besloot daarom lid te worden van de Beverwijkse voetbalvereniging DEM. Zo heb ik mijn vrienden bij deze voetbalclub leren kennen. Van begin af aan heb ik de band met deze jongens altijd als een hechte en vriendschappelijke band ervaren.

Samen zijn we de afgelopen jaren al drie keer door Ethiopië gereisd. Ik ben trots en blij voor wat we samen door uw financiële steun hebben mogen realiseren. Tegelijkertijd realiseer ik me dat er nog heel veel werk te doen is: circa 45% van alle Ethiopiërs leeft nog steeds beneden de armoedegrens van de VN. Dat wil zeggen dat zij moeten rondkomen van minder dan USD 1,25 per dag... Met Gods wil hoop en vertrouwen ik erop dat ik nog vele jaren een 'brug' mag zijn tussen mijn moederland Ethiopië en mijn vaderland Nederland!



Kaleab Masresha

Hiberet Kindergarten

Hiberet Kindergarten is een kleuterschool en kinderdagverblijf voor circa 300 kinderen in één van de sloppenwijken van Addis Abeba.

Deze school hebben wij in 2009 geholpen met vervanging van verouderde, metalen en houten stoeltjes door in Ethiopië gekocht kleurrijk plastic meubilair, de aanschaf van een kopieermachine, nieuwe schoolborden en opbergkasten, stevige metalen bedden en matrassen (zodat de kleinere kinderen die tussen de middag op school overblijven niet langer op vieze matrassen op de grond hoeven te

slapen), alsmede de aankoop van werken opdrachtenboekjes voor de kinderen. Met het volledige voetbalteam van DEM Zaterdag Veteranen is de speeltuin van de school opgeknapt en in de warme kleuren van de Ethiopische vlag (rood, geel en groen) geschilderd.

Inmiddels is in 2011 een deel van de betreffende sloppenwijk gesloopt en zullen er nieuwe flatgebouwen worden neergezet. We houden contact met de schooldirectie over de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied en de invloed daarvan op de continuïteit van de school.



Stapelbedden voor de middagrust



ST. LUKE'S CATHOLIC HOSPITAL

Het St. Luke's Catholic Hospital is een 10 jaar oud ziekenhuis dat door een kordate zuster (Sister Elaine) uit de VS wordt geleid. Dit ziekenhuis heeft een College waar studenten een gespecialiseerde medische opleiding kunnen volgen.

Via de Stichting "Adopteer een Vroedvrouw" uit Castricum sponsoren wij een tweetal studenten: Kuri Tadelle

en Mulatu Dendir. Zij hopen in 2012 hun driejarige opleiding af te ronden en zijn beiden zeer dankbaar voor de mooie kans die ze hebben gekregen.

Voor dit ziekenhuis voldoen we overigens ook aan onze sportieve plicht: we ondersteunen het voetbal- en volleybalteam van St. Luke's, waar circa 300 personeelsleden werken.

Kindergarten Kolfe Keraniyo

In april 2010 hebben we een school in Kolfe Keraniyo, een arme wijk in Addis Abeba, bezocht. De school bestond uit uitsluitend metalen golfplaten. Op deze school zaten 250 kinderen in drie donkere klassen, zonder ramen, zonder sanitaire voorzieningen, vrijwel zonder hulpmiddelen. De kinderen deden hun behoeften op een stuk braakliggend terrein tussen hun spelende leeftijdgenoten...



... en de nieuwe school met links het door ons gesponsorde toiletgebouw.



Het oude schoolgebouw ...

Door samenwerking met de lokale Stichting FIDA en met hulp van sponsors uit Ierland is in 2010/11 een nieuwe school gebouwd. Door onze Stichting zijn de sanitaire voorzieningen gefinancierd en daarnaast hebben wij de gehele inrichting van de school (meubels, kasten, schoolborden, speelgoed en lesmateriaal) betaald. In november 2011 waren wij aanwezig bij de officiële opening van het kleurrijke gebouw: een wereld van verschil vergeleken met de situatie een jaar geleden. Dank zij uw steun gaan de kinderen nu naar een schoon toilet!

PROJECT KATINKA

In samenwerking met de MOV-groepen van een aantal parochies in de regio IJmond-Noord, de organisatie Cordaid (Vastenactie) en Stichting "Castricum helpt Muttathara" is een centrum voor dagopvang van gehandicapte meisjes en jonge vrouwen in Welkite (een stad op 155 km ten zuidwesten van Addis Abeba) opgericht.



In Ethiopië zijn relatief veel gehandicapten. Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte medische voorzieningen en de armoede. Vrouwen, in het bijzonder gehandicapte vrouwen, hebben in Afrikaanse landen doorgaans een achterstandspositie. Voor een aantal van deze meisjes en jonge vrouwen willen we

een veranderingsproces op gang brengen. We willen ze in de gelegenheid stellen op zoek te gaan naar hun eigen talenten om ze zo uit hun isolement te halen. In 2011 is een maatschappelijk werker aangesteld die de groep van 20 deelnemers gaat begeleiden. Primaire aandacht is er voor adequate voeding, hygiëne, medicijnen en waar nodig chirurgische hulp.

EEN NIEUWE DROOM ♦♦♦

In november 2011 bezochten wij Kindergarten Kolloboo in Menagesha, een plattelandsdorpje op ca 20 km van Addis Abeba. De Stichting FIDA heeft daar samen met de ouders van 120 kinderen een school van golfplaten neergezet. De komende drie jaar ondersteunen we deze school met een bijdrage van € 5.000,- per jaar voor de kosten van voeding, leerkrachten

en leermiddelen. Deze 'noodschool' zal op termijn vervangen gaan worden door een modern gebouw, uiteraard met voldoende faciliteiten voor de kinderen. Stichting FIDA gaat trachten in 2012 de benodigde financiële middelen (circa € 100.000) bijeen te krijgen om dit gebouw te realiseren. Onze Stichting wil hen daar graag bij helpen.



Bestaande (tijdelijke) school Kolloboo Kindergarten